

Ik ga het leven binnen...



Rony Hermans

Rouwadres: fam. Hellin-Hermans,
Karlapperstraat 23
9160 Lokeren

e-mail: marc-solange.hellin-hermans@skynet.be

Geboren in Lokeren op 16 juni 1944,
Priester gewijd in Mechelen op 21 juni 1972,
overleden in Zürich op 1 mei 2021.

Pater bij de Orde van de Oblaten;
Aalmoezener bij het Belgisch leger in Duitsland;
Pastoor in Overath en Vilkerath,
St. Albertus Magnus en Thomas Morus in Keulen;
Priester en Zielenzorger in verschillende parochies
van het dekenaat Zürich-Stadt en Albis

De as van Rony blijft bewaard in de
"Kirche Liebfrauen" in Zürich
en zal na de plechtige uitvaartdienst
op 11 juli om 16.00 uur
bijgezet worden op Friedhof Sihlfeld.
Dat was ook zijn uitdrukkelijke wens.

Op 2 mei schreef onze dochter mij:

"Het is vreemd, wakker worden
in een wereld zonder peter Rony"

Lieve "grote broer", schoonbroer,
Na de verschrikkelijke diagnose, 5 jaar geleden,
heb jij nu toch moeten opgeven. Jij bent de moedigste,
grootste, vechter geweest, die wij ooit gekend hebben
en die wij daar zo om bewonderden.
Hoe jij je strijd gestreden hebt, dat is onvoorstelbaar.
Elke mogelijke behandeling, hoe zwaar ook,
en zelfs wetende dat ze je niet kon genezen
maar alleen wat meer tijd gaf, heb je ondergaan.
Jij was ook zo een bijzonder mens, altijd goedgezind,
optimistisch, vredelievend, goed, dankbaar,
voor iedereen klaar. Als men bij jou was,
ging de Hemel een stukje open.

De "schoonste" mens, die iemand kon leren kennen
en er zijn er heel veel die dat beamen.
Jij zult NIET vergeten worden,
jij zult alleen HELL ERG gemist worden.

Wij zijn dankbaar jou te mogen gekend en
meegemaakt hebben en wij geloven dat jij nu,
eindelijk jouw rust, zonder die verschrikkelijke pijnen,
gevonden hebt bij O.L. Heer waar jij zo onverzettelijk
in geloofde. Hij heeft jou nu een plaats gegeven,
dicht bij Hem, een goede plaats, die jij zeker verdient.