



Laat mij, Heer, nu in vrede heengaan.  
Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd.

*Lucas 2, 31*

Gedenk in uw gebed

## Priester Frans Jan Van Thillo

*Priester gewijd op 31 augustus 1958  
Pastoor Brasschaat O.-L.-Vrouw Onbevlekt Ontvangen,  
Maria-ter-Heide, 1958-2008  
en Brasschaat Goddelijk Kind Jezus, Bethanie, 2004-2008*

Zoon van wijlen  
Aloïs Van Thillo en Catharina Jacobs

Geboren te Essen-Hoek op 9 juli 1932 en  
overleden in het A.Z. Klina te Brasschaat  
op 24 juni 2021,  
gesterkt door de gebeden van de Kerk.

*Dank U, lieve God, voor mijn 62 jaar priesterleven.*

*Dank U, lieve God voor mijn lieve ouders,  
de warme thuis, hun gelovig voorbeeld.*

*Dank U, voor de sterke familieband  
Met mijn broers en zussen, de neven en nichtjes.*

*Dank U, lieve God  
voor alle lieve mensen uit de parochies,  
de confraters en pastorale medewerkers.  
Dank U, lieve kinderen uit de scholen,  
jongeren bij de scouts, de misdienaars.  
Dank U, lieve vrienden uit 18RA en De Mick.  
Dank U, lieve zieken en bejaarden.*

*Dank U allen voor uw vriendschap,  
uw geduld in moeilijke momenten.  
Dank zij U was ik een gelukkige priester.*

***Lieve Vrouwe van de Heide, zegen onze parochie,  
breng ons allen tot Jezus, uw geliefde Zoon.***