

KOOG-activiteit 04 juni 2015

We leven nu in een periode van herdenkingen aan de Grote Oorlog die 100 jaar geleden in volle strijd was. Ook wij van KOOG laten de vele herdenkingen van de Grote Oorlog 14' – 18' niet onopgemerkt voorbij gaan, zo iets mogen en kunnen we zelfs niet vergeten.

Enkele jaren geleden hebben we met KOOG de verschillende oorlogs-begraafplaatsen rond IEPER bezocht. Niet te geloven wat een menselijk leed, als dag afsluiter hebben we in uniform om 20u ook de "Last Post" aan de Menenpoort te IEPER meegedaan.

Nu willen we naar TIENEN en omgeving om aldaar de eerste dagen en weken van diezelfde Grote Oorlog te herdenken. Ook daar is met man en macht getracht, om de vijand tot stilstand te brengen, wat zoals iedereen weet niet gelukt is.

Programma:

- 10.00 **Bistro Incognito;** Grote Markt 34; 3300 Tienen waar we jullie verwelkomen met een tasje koffie.
- 10.30 Wandeling naar "**Grimde – Necropolis**", bezoek en bezinning (wandeling +/- 30 min)
- 11.45 Wandeling terug richting **Grote Markt** (wandeling +/- 30 min)
- 12.20 Middagmaal (warme maaltijd + 1 consumptie inbegrepen)
- 13.40 Bezoek aan Museum "**Het Toreke**" thema "de Grote oorlog van mijn Grootvader", als afsluiter van de dag gaan we aansluitend nog het "**Suiker-Museum**" bezoeken.

Inschrijving Door het storten van **20€** op de rekening van KOOG **BE39 7895 2915 4519** voor **26 mei 2015** met duidelijke vermelding van uw naam.

En een bevestigingsmail sturen naar:

Erik CLOOTS erik.cloots@mil.be of

Padre Annie WALSCHARTS anniewalscharts@hotmail.com

Nuttige Info Station Tienen naar Grote Markt via Vierde Lansiersstraat en Leuvenestraat (+/- 10 min wandelen)
Gratis Parking op St-Jorisplein (inrit Meendijkstraat)
Gepaste stapschoenen

Deze activiteit geeft aan de Onder-Officieren en Gelijkgesteld Burgerpersoneel het recht op een Marsbevel (zonder vergoeding).

Bisdom bij de Krijgsmacht - Katholieke Aalmoezeniersdienst

<http://www.army-chaplaincy.be/ben/>