

© WEF

Wereld

Vaticaan bemiddelt van Davos tot Syrië.

► Pagina's 4, 5

Gezondheid

“Ouderenzorg kan en moet anders.”

► Pagina 16

Euthanasie

“Uitbreiding euthanasiewet versnelt kwalijke evolutie.”

► Pagina 13

TERTIO Geloofwaardig

Christelijk opinieweekblad | 29 januari 2014 | 14de jaargang | nr. 729 | €1,99 | P 007198 | Afgiftekantoor Antwerpen X

Privacy bezwijkt

Op megaschaal gegevens onderscheppen en stockeren. Amerikanen en Britten doen het als de besten en de Russen laten zich niet onbetuigd. *Tertio* ging bij deskundigen te rade wat de gevolgen van die praktijken zijn voor onze persoonlijke levenssfeer.

KRIS SOMERS | Sinds journalist Glenn Greenwald van de Britse krant *The Guardian* vorige zomer zijn ophefmakende interview met Edward Snowden publiceerde, is al heel wat inkt gevloeid over de Amerikaanse inlichtingendienst NSA en de veiligheidspolitiek van de Verenigde Staten. Vooral in Europa is de verontwaardiging groot. Maar ook de Britse veiligheidsdienst tapt, zo blijkt, op grote schaal telefoongegevens af en op een recente G20-top deelden de Russen verdachte usb-sleutels uit aan de Europese delegaties. In het licht van de *hacking* van de servers bij Belgacom voelde onze staatsveiligheid zich genoopt om banden met de NSA te ontkennen. De gebeurtenissen spreken tot de verbeelding: ze lijken zo uit een Hollywood-scenario te zijn weg-

gelopen. Zelfs IT-giganten zoals Facebook, Apple, Microsoft en Twitter, op wier medewerking de inlichtingendiensten steunen om langs complexe software zoals het PRISM-programma immense datastromen te onderscheppen, zagen zich genoodzaakt in een open brief hun bedenkingen te formuleren bij de praktijken van de Amerikaanse inlichtingendienst.

Too little, too late

De Amerikaanse president, Barack Obama, reageerde pas deze maand voor het eerst in een toespraak uitvoerig op de zaak-Snowden. Europese commentatoren waren niet onder de indruk van de woorden van de president, die aankondigde dat de opslag van telefoondata

wordt beëindigd en beloofde het bespioneren van tientallen buitenlandse staatshoofden en regeringsleiders “die behoren tot bondgenoten of vrienden van de Verenigde Staten” te staken. Voor velen zijn de woorden van Obama en de beperkte hervormingen in het spionageprogramma van de NSA *too little*, *too late* en is ons recht op privacy fundamenteel bedreigd.

Hoe overleeft dit recht de razendsnelle digitale evoluties die onze tijd kenmerken? Hoe gaan overheden om met onze informatie en vanuit welk mens- en maatschappijbeeld handelen ze? En hoe gaan we zelf om met onze gegevens wanneer we inloggen op Twitter of Facebook? *Tertio* ging op zoek naar antwoorden op deze en andere vragen bij theoloog Wim Smit, ethicus Guido Van Steendam, expert inlichtingendiensten Peter Keller en juristen Hugo Vandenberghe en Willem Debeuckelaere.

► Pagina's 7-10



© JAN JANS / UVT

“Vlucht vooruit”

“Als cultuur heeft Europa geen grenzen en kan het er ook geen hebben. In die hoedanigheid is het verplicht zich te verspreiden, zijn cultuur te laten schitteren en stralen, net zoals het zich ook moet blootstellen aan invloeden van buitenaf.” Dat zegt Frans filosoof **Rémi Brague**. “Daarentegen is de EU een politieke constructie en die heeft absoluut behoefte aan duidelijke grenzen als ze in vrede wil leven met haar burens. Ik vrees de ‘vlucht vooruit’, en nog sterker, de verandering van de Europese droom in een universalistische droom waarbij wordt gezocht de grenzen van wat geografen omschrijven als Europa, te overschrijden in de richting van Rusland, de Middellandse Zee en het Midden-Oosten.”

► Pagina's 14-15



Betogers parodiëren de slogan *Yes, we can* waarmee VS-president Barack Obama de verkiezingen won in 2008. © RR